

Sjove små vittigheder på dansk

Et ældre ægtepar

Et ældre ægtepar sad i kirken. Cirka halvvejs inde i gudstjenesten, læner kvinden sig over til sin mand og siger:

- Jeg har lige slået en lydløs prut. Hvad synes du jeg skal gøre?

Han svarer: "Put et nyt batteri i dit høreapparat..."

Et ældre skotsk ægtepar

Et ældre skotsk ægtepar var på restaurant, hvor de bestilte en schnizel og to tallerkener.

De delte kødet midt over. Tjeneren bemærkede, at manden ikke spiste.

- Er der noget i vejen? Smager maden ikke?

- Det ved jeg ikke endnu, min kone bruger tænderne først!

Galeanstalten

På en galeanstalt løb der en patient rundt på gangene og råbte: "Jeg er Napoleon, jeg er Napoleon!" "ÅÅRH hold nu op med det pjat du er ikke Napoleon" sagde en sygeplejerske, men patienten råbte bare endnu højere "JEG ER NAPOLEON JEG ER NAPOLEON!!!"

Så blev de nødt til at sætte ham ned på en stol. Så var der en sygeplejerske der spurgte: "hvem pokker har bildt dig ind at du er Napoleon?" "GUD har sagt jeg er Napoleon, jeg er Napoleon"

"NEJ!!! det har jeg aldrig sagt" sagde en anden patient.

Den store løgn

En præst kom forbi en flok drenge, der sad i kreds på gaden omkring en lille hund. - "Hvad gør I med hunden?" ville præsten vide. - "Ham, der fortæller den største løgn, skal have den". - "Men børn, dog", sagde præsten, "hvad er det dog, I siger? Da jeg var dreng, løj jeg aldrig. - "Han skal ha hunden!" sagde den største af drengene.

Unge mennesker

Det var første gang, Dorthe var på restuarant med en ung mand, og hun ville gøre alt for ikke at røbe sin manglende erfaring.

Da de havde siddet lidt, kom tjeneren.

- To påskebryg, bestilte hendes kavalier.

- Det samme til mig, tilføjede Dorthe!

Opskrift for blondiner

2 blondiner diskuterer en opskrift.

- Hvad er der galt, spørger den ene.

- Der står at jeg skal putte smør på panden, men det bliver ved med at løbe ned i øjnene på mig.

17 blondiner

Hvorfor står der 17 blondiner og venter uden for et diskotek?

Der står på et skilt at man skal være 18.

To århusianere kører på cykel. Pludselig står den ene af og tager luften ud af sin cykel.

Så spørger den anden: "Hvorfor gjorde du det?"

"Min cykel er for høj".

Så står den anden af og vender sin sadel.

Så spørger den første: "Hvorfor gjorde du det?"

"Tror du jeg vil følges med en der er så dum, nu kører jeg hjem".

Jeg vågnede om morgenen den dag jeg fyldte 40 år.

Jeg håbede at min kone ville ønske mig tillykke med dagen.

Til min store skuffelse sagde hun ikke engang godmorgen til mig og ved morgenbordet talte ingen af børnene til mig.

Det tegnede til at blive en dårlig dag. Da jeg kom på arbejde ønskede min sekretær mig tillykke med dagen. Jeg blev meget glad da hun var den eneste af mine kollegaer som havde husket min fødselsdag og da hun senere ved frokost tid spurgte om ikke vi skulle spise frokost sammen, ville jeg naturligvis meget gerne dette.

Efter frokost på vej tilbage til jobbet spurgte hun om ikke vi skulle tage hjem til hende i stedet. Jeg tænkte hvorfor ikke og det gjorde vi så. Efter vi havde fået en drink hjemme i hendes stue spurgte hun om det var ok hvis hun lige smuttede ind og tog noget mere uformelt tøj på.

Jeg svarede at det havde jeg da bestemt ikke noget imod og tænkte stille ved mig selv at situationen godt kunne gå hen og blive ganske interessant. Det tegnede alligevel til at blive en god dag.

Hun gik ind i soveværelset og efter en stund kom hun ud med en enorm kage, efterfulgt af min kone, mine børn, min chef og alle mine kolleger. Overraskelse!

Der sad jeg så i sofaen helt nøgen og følte mig en anelse dum....

Hjemmehjælperen er på besøg hos den gamle dame der altid har en skål nødder stående.

"Bare spis - jeg kan alligevel ikke selv lide dem.", sagde hun hver eneste gang han var på besøg. Da dette havde stået på i et stykke tid sagde hjemmehjælperen en dag:

- "Du skal da ikke blive ved med at købe nødder bare for min skyld."

- "Det gør jeg såmænd heller ikke..."

- "Jamen du kan jo ikke selv lide dem?"

- "Nej ikke nødderne, men jeg kan godt lide chokoladen uden om."

En mand stod og makkede med sin Fiat 127 på en rasteplads. Han kunne ikke få den til at starte. På rastepladsen holdt der også en BMW 850. Føreren af denne fik medlidenhed med manden og tilbød at trække ham i gang.

Manden tog imod tilbuddet, og de bandt et tov mellem Fiat'en og BMW'en. "Når du kommer i gang så dytter du, så standser jeg," sagde BMW manden. Derefter begyndte de at trække Fiat'en ud af motorvejen.

Aldrig så snart var de kommet på motorvejen før end de blev overhalet af en Porsche. Det ville BMW manden ikke have siddende på sig, så han speedede op, og glemte alt om Fiat'en.

Da de passerede en servicestation, lidt længere ude af motorvejen stod indehaveren og kiggede ned på vejen. Han blev meget forbløffet over synet, og løb ind og ringede til sin kollega, der havde en servicestation længere ude af motorvejen.

"Skynd dig at kigge ned på vejen!", sagde han forpustet til kollegaen. "Der kommer snart en Porsche og en BMW der kører om kap - De kører mindst 200!"

"Det er der vel ikke noget særligt ved," sagde kollegaen, "Det sker da hver dag."

"Det er muligt", sagde den første indehaver, "Men bag dem ligger der en Fiat 127 og dytter, fordi den vil forbi!"

En mand ringede hjem til sin kone og sagde,

“Skat, jeg er blevet inviteret på fisketur af min chef sammen med en masse af hans venner. Vi skal være væk en uge...

Dette er en god mulighed for mig til at få den forfremmelse jeg gerne vil have, så vil du ikke godt pakke tøj til en uges tid og finde min fiskestang og fiskekasse frem?

Vi tager af sted lige fra kontoret, så jeg kommer lige forbi og henter tingene.” “Åh ja, pak også min nye blå silkepyjamas.”

Konen synes det lød lidt mystisk, men som den gode hustru hun er, gjorde hun præcis hvad han bad hende om.

Weekenden efter kom manden så hjem igen – lidt træt, men ellers glad og tilfreds.

Konen tog imod ved døren og spurgte om han havde fanget mange fisk?

Han svarede, "Ork ja! Masser af laks, nogle sværdfisk og lidt forskelligt. Men sig mig en gang, hvorfor pakkede du egentlig ikke min nye blå silkepyjamas, som jeg bad dig om...?"

Konen svarede, "Det gjorde jeg også. Den er i fiskekassen...."

Der er varmt hernede

Et ægtepar, besluttede sig for at rejse sydpå. For at få en særlig, dejlig og helt speciel ferie, planlagde de at bo på samme hotel, som de boede på, på deres bryllupsrejse, 20 år tidligere. Men fordi de begge, var travle i arbejdet, kneb det med at få ferie, på samme tid. Så enden af det blev, at manden rejste om torsdagen, hvorpå fruene så ville ankomme dagen derpå.

Efter en vellykket ankomst, tjekkede manden ind på hotellet. På værelset, stod en computer, så den betænksomme husbond, besluttede at sende fruene en e-mail. Men en smutter i adressen gjorde, at manden sendte sin mail, til en anden.

Et sted i landet, var en enke lige kommet hjem, fra sin mand's begravelse. Den afdøde, var den lokale præst, som var blevet kaldt til himmels, efter et hjertestop. Midt i sin sorg, satte enken sig ved computeren og tjekkede sin mail. Hun regnede med støtte og omsorg, fra sine nærmeste. Men under læsningen af den første mail, besvimeede enken, med et brag. Enkens søn, ilede sin stakkels mor til undsætning. Hjælp hende på benene igen og læste derpå mailen, som lød:

Til: Min elskede hustru

Emne: Vel ankommet!

Det undrer dig sikkert at høre fra mig. De har computere her nu, og det er tilladt at sende e-mails, til sine elskede. Jeg er lige ankommet og har tjekket ind. Jeg ser, at alt er forberedt til din ankomst i morgen. Jeg glæder mig utrolig meget til at se dig. Jeg håber din rejse, bliver ligeså vellykket som min var.

P. S. Jeg siger dig, der er varmt henede!